

LETTER NUMBER 25

1 1832-03-01

2 Eerweerden Vader Oversten der Broeders van den h. Joseph en aen Broeder helper aldaer te Geeraerdsberge

Eerweerden Vader Oversten

Ik weet nog niet hoe het zal afloopen voor de vraeg door den Eerw. heer Buysse gedaen. Den heer Pastor, volgens gewoonte, is door z.h. den Bisschop verzogt zyn gedagt deswegens te zeggen. Misschien weét gy het al.

Ik vind wel t'geen gy by de zusters hebt gedaen. Ik zal wagten eene Moeder te zenden. Vergeét niet op tyd te onderzoeken wegens de rekeningen van de Moeder die ontslagen is.

Ik heb twee stukken laken genomen; maer ik heb geen (###) genomen. Ik zal het betalen. Ik heb het geld van iemand geleend voor u, zonder intrest voor vier maenden.

God zy gedankt het gebed van 40 uren is aen uwe stad verleend! er is weynig aengelegen in welke kerk. Volgens my is het veel voordeeliger in de Parochiale Kerk dan in eene andere.

Uwen zeer genegen geest. Vader

Mars 1832

C. G. V. C.

1 March 1832

To the Reverend Father Superior of the Brothers of St Joseph and to the Brother Vicar in Grammont.

Reverend Father Superior¹

I don't yet know what will come of the request made by the Reverend Father Buysse. According to custom the Parish Priest was asked by His Excellency the Bishop to give his advice on the matter. Perhaps you already know what it was.

I approve of what you have done for the Sisters. I will wait before sending a Mother. Don't forget to examine soon the accounts of the Mother who has been dismissed.

I have got hold of two pieces of cloth, but no (###). I shall pay for them. I have borrowed the money for you from someone without interest for four months.

God be thanked that a Forty Hours Devotion has taken place in your town! Which Church it is in is of no consequence. In my opinion it is better in the Parish Church than in any other.

Your most affectionate spiritual Father

March 1832

C.G.V.C.

¹ Mr Ignace Vandenbossche [1] and Mr Stanislas de Haeck [9]